

Adresselabel



## Bestyrelsen:

Jørn Finseth, Skolegade 1A  
Tlf. 7575 1910  
Mail: finseth@turbopost.dk

David Monrad, Søndergade 110  
Tlf. 2748 2965  
Mail: david.monrad@gmail.com

Jane Bønnelykke, Skovvejen 31  
Tlf. 7575 2936  
Mail: jpb@fibermail.dk

Kirsten Olsen, Skovvejen 44  
Tlf. 7575 2832 (arbejde 7575 2607)  
Mail: rottehullet8740@gmail.com

Marianne Overvad, Hvedevænget 25  
Tlf. 7575 3185  
Mail: overvad10@fiberpost.dk

# MEDLEMSBLAD



## Brædstrup Borgerforening

31. årgang 2015

Nr. 2

Redaktion  
Telefon: 7575 3185  
E-mail: overvad10@fiberpost.dk



Så nærmere vi os - for nogle - den travleste måned i året. December er den måned, hvor vi skal nå en hel masse. Der skal købes gaver, julefrokoster skal holdes og sådan kan jeg blive ved.

Borgerforeningen er kommet godt i gennem dette år, hvor vi har oplevet en stor tilstrømning til vore arrangementer. Jeg vil nævne nogle. Fastelavn en sikker succes og Grundlovsmødet trak 120 besøgende, der ville høre nogle gode talere. Vi må jo heller ikke glemme Revyen, som igen i år var en fantastisk revy. En stor tak til de medvirkende, der spillede, som var de proffer.

Skt. Hans samler ca. 300, når bålet bliver tændt. Et bedre sted end ved Ring Sø findes næppe til et arrangement som Skt. Hans. Vores Syng Sammen aften, med Jørgen Forsingdal ved klaveret og Johnna som forsanger, havde sammen valgt en dejlig portion danske sange. Desværre begyndte det at regne, så vi måtte flytte indendørs, det betød nok at der ikke kom så mange, hvilket nok skyldes det dårlige vejr.

Ud over de ovennævnte arrangementer har vi været med i en gruppe bestående af Menighedsrådet, Ældre Sagen og Borgerforeningen, som havde til opgave at få kontakt med de medborgere som måtte være ensomme, og ikke deltager i det sociale liv. Desværre måtte vi opløse gruppen, da Ældre Sagen har taget over. Vi har været en del af den gruppe som skulle mødes med vores borgmester Peter Sørensen. Vi havde et godt formøde og efterfølgende møde med borgmesteren. Gruppen fremførte ønsker for Brædstrup Bys fremtid bl.a. lavere grundpriser, så vi kunne få flere tilflyttere. Nu må vi så se, hvad der kommer ud af mødet.

Til slut vil vi i bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.  
På gensyn i 2016

Bestyrelsen v/ Formand Jørn Finseth

## Generalforsamling 2016

i Brædstruphallens mødelokale

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab og status
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (1 årig)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 årig)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 årig)
9. Valg af en revisor (2 årig)
10. Valg af en revisorsuppleant ( 1 årig)
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden, med motivering, senest 10 dage før generalforsamlingen.

*På bestyrelsens vegne:*

Formand Jørn Finseth

(kontaktadresser på bagsiden)

## Forholdet til far gennem livet.

- 6 år – vores far ved Alt
- 10 år – vores far ved meget
- 15 år – vi ved lige så meget som far
- 20 år – ærligt talt, far forstår ikke meget af det hele
- 30 år – vi kunne måske alligevel spørge far
- 40 år – far er nu alligevel ikke tabt bag en vogn
- 50 år – far ved alt
- 60 år – Hvis bare vi kunne have spurgt far.....

## Det bedste i livet er gratis



## FASTELAVN

LØRDAG DEN 6 FEB.

KL. 14.00

Skolehallen i Brædstrup danner igen rammen om vores årlige fastelavnsfest, det betyder at turdels, byggemand Bob, prinsesser, Spiderman, Robotter, vagabonder, klovnene, hekse, indianere og farlige spøgelser mødes.

Vi skal her opfordre alle børn og barnlige sjæle til at deltage i denne årlige fastelavnsfest, så tag hele familien med.

Vi ved at alle lægger et stort stykke arbejde i de fantasifulde udklædninger, som vi glæder os til at se.

Vi slår katten af tønden og kårer kattekonger og – dronninger i flere aldersgrupper.

Der er præmier til de bedste udklædte.

Til sidst hygger vi os med kakao/kaffe, fastelavnsboller og slikposer (som dog kun er til børnene).

Mød op og mærk selv fornemmelsen af at være i eventyrland.



## Fortælling af Gerda & Karl Skov om et liv som snedker og med bopæl i Brædstrup gennem 60 år.

Jeg er opvokset som landmandssøn og med den skik, at man skulle gå i fædrenes spor, men jeg tror min far forstod mit ønske om, at arbejde i træ og jeg havde fornemmelse af, at han selv havde haft ønsker i samme retning som ung.

Træ har været at spore for min slægt tilbage i tiden. Min faster fortæller i et skrift meget levende om hendes far's værksted på gården derhjemme, hvor der blev fremstillet brugsting af forskellig art.

Min far havde også en forhugget høvlebænk stående i hestestalden, hvor der var lidt lunhed og hygge. Det var der jeg fremstillede mine første ting med assistance fra vor lokale tømrer, der tillige virkede som sløjdlærer på husflidsskolen.

Jeg fremstillede således en tro kopi af en rigtig høvlebænk, men i miniformat, da der ikke var penge til materialet for en stor. Senere kort før min 18 års fødselsdag kom jeg i lære, som møbelsnedker hos en snedkermester i Videbæk, hvor man selv fik til opgave, at fremstille et bestilt møbel fra det rå træ til opgaven stod færdig.

I begyndelsen var det selvfølgelig småting vi lavede. Jeg husker, at min første opgave var, at lave en fjedermadras, som de ældste af os erindrer den.

Efter soldatertid og forskellige arbejdssteder rundt i landet bl.a. et årstid på et lille hyggeligt snedkeri i en baggård i København, hvor vi lavede stilmøbler og arbejdede lidt med orgelbyggeri.

## Brædstrups revy-piger lærer nyt af professionelle

Af Heidi Gormsen

Første weekend i september i år deltog vi piger fra Brædstrup Lokalrevy (Hanne Møllegaard, Johnna Nielsen og undertegnede) i en revyworkshop i Oksbøl holdt af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed, for at få inspiration og værktøjer til vores egen revy. Vi var så heldige at få midler af Brædstrup Borgerforening til at tage af sted.

Til at instruere os og de andre deltagere i weekenden, var Donald Andersen og Michel Castenholt, begge kendt fra den professionelle revyverden både som skuespillere og instruktører.

Hele ideen bag workshoppen var "learning by doing", hvor fokus især var på processen, fra brainstorm på ideer til udvikling af færdige tekster.

Hanne, Johnna og jeg arbejdede både med forbedring af gamle tekster, fra vores lokale revy og fik sågar også udviklet spæde ideer til et par helt nye numre.

Donald og Michel lærte os vigtigheden af, at være "klar i spyttet fra start!", når man skriver en revytekst; at skære ud i pap, hvad man vil sige og hvorfor; og at være bevidst om, hvem ens figur er og gøre det tydeligt.

Alle disse ting, er med til at øge vi skuespilleres troværdighed på scenen, så for at publikum ikke på noget tidspunkt skal være i tvivl om vores roller og budskab, må intet være tilfældigt hverken i teksten eller på scenen.

Disse guldgruber tager vi revy-piger med os og giver videre til vores revy-mænd, når vi om ikke så længe samles for at udveksle ideer til Brædstrup Lokalrevy 2016, der har premiere lørdag i uge 7 på Pejsegården. Vi glæder os allerede!





# LAND OG BYFEST 2016

har premiere  
lørdag den 20. februar

Rigtig mange ting skal forberedes og falde på plads, for at en god og sjov revy kan blive til noget.

Der skal laves aftale med skuespillere og skrives tekster. Man skal kende rammerne for økonomien, inden rekvisitter, scenepynt og kulisserne overvejes.

Hvem kan hjælpe med at sy kostymerne og lave kulisserne? Lyd og lys og hjælp til scenskift skal også koordineres og fordeles på personer og ikke mindst sminke af skuespillerne.

Der skal god planlægning til, for at vi som gæster kan glæde os over endnu en lokal revy.

Og de er allerede i gang, så sæt **X** i kalenderen til en hyggelig aften på Pejsegården.


Inge Rosenberg, AC og Hanne Møllegaard og andre af skuespillerne har allerede lagt hovederne i blød til den kommende revy.

Både firmafesten og "julefrokosten" kan sagtens flyttes til denne aften, som byder på både god mad, revy og dans.

Der er mulighed for allerede nu at bestille plads/billet.

Ring til Pejsegården  
tlf. 7575 1766

Kirsten Olsen  
Borgerforeningen  
Mail: rottehullet8740@gmail.com  
Mobilos: 2361 0647



Endvidere var jeg et halvt års semester på Haslev håndværkerskole og var således rustet, da jeg søgte kompagniskab med en snedker i Brædstrup.

Vores allerførste ankomst til Brædstrup i 1954 huskes tydeligt – det var virkelig "byen i bakke-landet" - det var utroligt flot.


Vi kom i bil fra de flade enge ved Tarm/Skjern ind ved Ring Bakke – vi var helt stumme af beundring. - Vi skulle til Brædstrup for, at forhandle med en ældre snedkermester ved navn Jens Rasmussen i Søgade 18, om et indgåelse af kompagniskab med henblik på senere overtagelse af virksomheden.

Jens Rasmussen fremstillede skønne møbler i renæssance – gotik og alle de gamle stilarter helt fra hans opstart i 1918 – her beskæftigede han 3 svende og 4 lærlinge, der hos ham fik en god, men efter vor tids forhold skrap oplæring. Det var altid yngste drengs pligt at sørge for at limovnen var varm, når svendene kom kl. 7 om morgenen, ligesom han også måtte fejle efter normal arbejdstids ophør.

Om aftenen skulle han i vinter halvåret stille på teknisk skole til undervisning.

Det var hårde tider som, da også er blevet ændret efterhånden.

Efter lange forhandlinger om økonomiske sikkerhedsstillelser, kom vi til enighed om kompagniskabet og 1. januar 1955 kom Gerda og jeg til Brædstrup og skulle nu til at lære en ny spændende tilværelse, at kende sammen med byens "kong Jens", der var formand for den daværende håndværker og borgerforening og hørte til blandt byens spidser såsom Sagfører Jørgensen - Arkitekt Ehlers - Direktør Stockholm - Slagter Sørensen - Købmand Meldgaard - Tømrer Kristensen m. fl.



Det var hyggeligt og vi har haft mange gode og hyggelige timer blandt disse folk, som vi lærte at omgås gennem festerne. Gerda syntes dog, at hun var tilbage i det forrige århundrede, når hun så de ældste af damerne i fine højhalsede kjoler til disse sammenkomster.

Vi glædede os og fik en dejlig varm velkomst og alt var bare i orden. Vores "kong Jens" fortalte mange historier om denne elites bedrifter i fester samt om byens velfærd og trivsel. Den daværende sognerådsformand "Rasmus tow gång" (fordi han hed Rasmus Rasmussen) og Jens skulle engang i audiens hos regenten på Amalienborg og takke for overværelsen af indvielsen af den "nye Brædstrup Folkepark" og det var jo med hvide handsker og baglæns udgang fra majestæten, som det jo stadig sker.


Jens var et spændende menneske, men vi havde forskelligt syn på mange eksistentielle spørgsmål, det var ikke kirkelige spørgsmål der interesserede ham - dog mener jeg, at han havde skænket hoveddøren til den nybyggede kirke.

I vort samarbejde på værkstedet kunne vi også have forskellige meninger. Det forretningsmæssige måtte jeg lære af ham og vi fulgtes for at besøge hans gamle forbindelser i København. Jens var jo verdensmanden, der var kendt i møbelkredse overalt.

Møblerne blev afsat gennem de store møbelforretninger rundt i landet. Vi havde repræsentanter, der besøgte kunderne regelmæssigt, men engang imellem skulle vi jo også ses.

Snedkeriet i Brædstrup var et gammelt værksted i Søgade, som den gang lå alene omgivet af åbne marker. Snedkeriet ejede en enkelt elmotor, der gennem kanaler i gulvet og diverse forlagstøj kunne kobles på de 4-5 snedkerimaskiner vi havde.

Afviklingen af dette, da vi omsider fik vekselstrøm med enkeltmotor på hver maskine, voldte uenigheder mellem os - men problemerne løstes altid og tit var Jens så, alligevel med på mine ideer - Jeg kendte ham kun som en bundreel mand og god samarbejdspartner.



5 år senere overtog vi virksomheden og flyttede til Søgade 18 og videreførte virksomheden i samme ånd. Der blev bygget til - gennem 60'erne var der altid lange ordrerækker. Dette stagnerede noget i 70'erne, hvor vi begyndte at lave moderne møbler - mens der var mest tryk på, var vi en overgang oppe på 17-18 medarbejdere. Dette solgte vi dog snart fra og fortsatte med mine gedigne ting i mindre format, som jeg nu solgte direkte til private.

Dette gik fint og efter mund til øre metoden. Vi har aldrig manglet beskæftigelse, skønt annoncer og reklamer var et minimum i budgettet. Vi fremstillede chatoller m.m. - stadig i de gamle stilarter. Enkelte gange tog vi med på udstillinger. Engang på en antikmesse under sloganet "Hvorfor skal det være ormstukket". - Vi fremstillede også specielle ønsker, som ikke kunne købes i forretningerne. F.eks fremstillede vi en gang en himmelseng, der var inspireret af TV serien "Dallas" .

Kort efter vor ankomst til Brædstrup blev vi kontaktet og budt velkommen på "de unge hjem". Ved første besøg her blev vi inviteret i en bibelkreds og her opnåede vi 50 års jubilæum og fik herved en god vennekreds fra starten af. Vi engagerede os i det kirkelige liv og har været kirkekasserer i Ring Menighedsråd og medlem af lokal indre missions bestyrelse gennem mange år. Vi fik 2 døtre og de har begge gået i den private realskole med Ejnar Frisch-Christensen som skoleleder.

Vi fik vor manddomsgerning her i bakkelandet, som vi gennem de sidste 60 år har nydt og er kommet til at holde meget af.

Der er sket en fantastisk udvikling af byen, helt fra dengang arkitekt Ehlers udstykkede området med Ehlersvej m.m., her bag vort hjem og værksted. I dag er der bygget det vi kender med villakvarter, omfartsvej og industrikvarterer. Ring sø med dens herligheder er blevet inddraget nænsomt i bebyggelsen ligesom skovens nærhed er taget med.

Her slutter fortællingen om vores dejlige liv i den skønne bakkelandsby.